



 DeWakkereMuis

 DeWakkereMuis

 DeWakkereMuis

PRIJSVRAAG!



In welke tijd leven de Oerknagers?

- A. De Knaagtijd
- B. De Rotstijd
- C. De Steentijd

Wil jij dit boek winnen?

Stuur je antwoord dan samen met je naam en je volledige adres voor 1 september 2017 naar: prijs@dewakkeremuis.nl

De winnaars krijgen automatisch bericht.



Aan avonturen geen gebrek dit jaar! Ik maakte zo veel reizen door de tijd dat ik er duizelig van werd. Ik verjoeg dinosaurussen met het zwaard van koning Arthur; ik stond boven op een Egyptische piramide met een samoerai te vechten; ik componeerde een muziekstuk met piratenkapitein Francis Drake en ik zwom met Cleopatra tussen de bloeddorstige haaien in de Stille Oceaan. Of was het toch helemaal anders?

Aiaiai, mijn kop tolt nog na van alle gi-ga-spannende ontmoetingen met beroemde knagers uit de geschiedenis! Gelukkig schrijf ik altijd alles op en kan ik mijn belevenissen nog eens rustig nalezen ... en jij dus ook! Ik hoop natuurlijk dat jij er net zo van zal genieten als ik én dat je er ook nog wat van opsteekt! Veel leesplezier!

Muizengroet van Stilton,

Geronimo Stilton!

Meer nieuwtjes vind je op Instagram!

 DeWakkereMuis



Test je Fantasia kennis!

1. Welk rijk ligt niet in Fantasia?
 - a. Kwareuk
 - b. Tempus
 - c. Vleermuizië
2. Welk figuur is geen lid van de Fantasia Club?
 - a. Gaja
 - b. De Zwarte Parel Tovenaar
 - c. Ciceroontje
3. Door wie wordt Luilekkerland bewoond?
 - a. Luie Luilekkertjes
 - b. Snoepkontjes
 - c. Grappige koekmannetjes en -vrouwtjes



Fantasia activiteitenkaarten
Verschijnt 4 juli 2017
€ 9,95

Wil jij jouw avonturen met ons delen? Stuur dan een e-mail of kom naar ons toe.

Waar we te vinden zijn staat op wakkeremuis.nl/geronimo_op_bezoek
Mailen kan naar: Geronimo@dewakkeremuis.nl of Thea@dewakkeremuis.nl

De oplossingen van de spelletjes in deze krant vind je op www.geronimostilton.com





HELDENTOER OF HAAIENVOER?

door Hieronymus O'Glief

Waar zou ik toch zijn zonder mijn goede vriend Geronimo? En wat zou er van mijn prachtige museum zijn geworden als hij me laatst niet te hulp was geschoten? Je moet namelijk weten dat het museum was uitgekozen als winnaar van een van de allerbelangrijkste prijzen ter wereld, maar toen het moment van de prijsuitreiking eindelijk was aangebroken dreigde het op het nippertje toch nog helemaal mis te gaan! De superstrenge jury onder leiding van Rat Tata kwam erachter dat de collectie niet compleet was: er misten drie belangrijke kunstvoorwerpen, en als dat probleempje niet rattenrap zou worden opgelost konden we naar de prijs fluiten! Piep, ik was ten einde raad.

Maar toen kreeg ik een geniaal idee. Ik smeekte Geronimo en zijn familie om met de tijdmachine van professor Volt op zoek te gaan naar de missende voorwerpen. En zoals je weet laat Geronimo zijn vrienden nooit in de steek. Wat een held! Voor ik het wist was hij al vertrokken, samen met Klem, Thea, Duifje, Benjamin en Keetje. Maar ik wist knagersgoed dat het geen gemakkelijke opgave voor ze zou worden om deze gevaarlijke missie te volbrengen. Ze moesten in een muizenissig tempo van het ene tijdperk naar het andere flitsen.

Denk je dat het Geronimo en co gelukt is om de missende voorwerpen te vinden en ervoor te zorgen dat het museum de prijs alsnog in de wacht kon slepen?

Dat lees je in **Reis door de tijd 9 - Naar de haaien!**



Ga jij een spreekbeurt of boekbespreking houden over dit boek? Hier vind je tips! Download de CEE app en scan het boekomslag!



WOLFGANG AMADEUS MOZART, EEN KLEIN GENIE

Weetje

Leopold Mozart, componist en violist, leerde zijn zoon op driejarige leeftijd klavecimbel spelen. Wolfgang begon op vijfjarige leeftijd zelf te componeren. Later zou hij in drie weken tijd een opera componeren. Drie weken! En in één keer foutloos!



Verschijnt op 15 mei 2017

€ 24,95

Pssst... bij dit boek zit een muizenissig spannend schatkaart-bordspel met fiches!

Onze reis:



Naar het **oude Griekenland** ...



... door naar het hof van **CLEOPATRA** in het oude Egypte,



... en toen nog eventjes langs bij de Engelse kaperkapitein **SIR FRANCIS DRAKE!**



En als laatste op bezoek bij het genie **Mozart!**



ALEXANDER DE GROTE



CLEOPATRA



FRANCIS DRAKE



AMADEUS MOZART

WAT HOORT BIJ WIE ?



TEKEN EEN PIJL VAN DE KNAGER NAAR HET BIJBEHORENDE VOORWERP.

KNAGERS TUSSEN DE DINO'S

door professor Volt



€ 8,95

Als ik in bad lig krijg ik vaak inspiratie, vooral als ik er lekker veel kaasschuim bij heb gedaan. Op die manier ben ik ook op het idee gekomen voor de allereerste machine waarmee je door de tijd kunt reizen, de Kaaspendel! Ik was door het dolle heen, want nu zou ik eindelijk een van mijn grootste dromen kunnen waarmaken: terugreizen naar de tijd van de dinosauriërs, om erachter te komen waarom die reusachtige beesten lang geleden waren uitgestorven. Maar dat kon ik niet in m'n eentje doen; ik moest natuurlijk wel oppassen dat ik geen dinovoer werd en zelf zou uitsterven! Daarom vroeg ik de familie Stilton of ze zin hadden in een tripje naar de prehistorie en gelukkig waren ze allemaal net zo enthousiast als ik. Zo belandden we niet veel later met z'n vijven in een dichtbegroeid regenwoud vol met dino's in alle soorten en maten en gingen we op onderzoek uit ...

Reis door de tijd - Ontmoeting met een T-rex
Verschijnt op 4 juli 2017



Reis door de tijd 1 is nu verkrijgbaar in drie losse, kleurrijke paperbacks. De drie deeltjes vormen samen het hele boek, compleet met alle weetjes en spelletjes, maar... de deeltjes zijn ook prima los te lezen. In elk deel ga je met de familie Stilton op reis naar een ander tijdperk! Handzaam formaat en een leuk prijsje!

WIST JE TROUWENS DAT EEN GROTE PLANTENETENDE DINO PER DAG WEL 1000 KILO KON POEPEN?!

GOOGHESHOW VOOR DE FARAO!

door Klem Stilton

Pff, daar stonden we dan, midden in de woestijn van Gizeh, tussen de piramides en de sfinx. Wat we daar deden? Rennen voor ons leven! Ze dachten namelijk dat we een piramide wilde leegroven. Wij, de Stiltons. De farao was woedend en wilde ons onmiddellijk aan de krokodillen voeren. Maar daar stak ik mooi een stokje voor, een toverstokje welteverstaan! Slim als ik ben begon ik een goochelshow op te voeren. Er was wel één klein probleempje: tijdens het goochelen had ik de sarcofaag van Hotemetoot in stukken gezaagd en daar was hij niet zo blij mee. Hoog tijd dus om er tussenuit te knijpen. We moesten snel naar de Kaaspendel, maar waar hadden we die ook alweer verstopt?

Reis door de tijd - Het geheim van de piramides
Verschijnt op 4 juli 2017

Weetje

De grote piramide van Cheops werd gebouwd rond 2550 v.Chr. Hij is 147 meter hoog en bestaat uit wel 2.300.000 stenen, die samen ongeveer 2,5 ton wegen!



€ 8,95



RIDDERS EN RATTEN

door Benjamin Stilton

Weer mocht ik met oom G mee op een reis door de tijd! Dat vind ik zo muizenissig cool! Dit keer gingen we naar het middeleeuwse Engeland, naar het kasteel Camelot van de legendarische koning Arthur. Maar oom G is niet altijd even slim bezig: we kwamen terecht bij een heel ander kasteel! Haha!

Toch werd het een gi-ga-spannend avontuur! We vielen met onze snuit in de boter, want er werd net een toernooi gehouden waarin de moedigste ridders van het land tegen elkaar streden om te bepalen wie de nieuwe koning van het land zou worden. Ben jij ook zo benieuwd wie het toernooi won en of we koning Arthur uiteindelijk nog hebben gevonden? Lees het in Reis door de tijd - Het kasteel van koning Arthur!
Verschijnt op 4 juli 2017

€ 8,95



WAT HOORT NIET THUIS IN DE MIDDELEEUWEN?





Versijnt 1 juni 2017
€ 19,95

Bloemenideeën van de Bloemenfeeën

door Colette

In Bloemenbloei, de fantasiewereld waar ik net met de Thea Sisters een superbijzonder avontuur beleefd heb, weten ze wel raad met bloemen. In het rijk groeien miljoenen bontgekleurde bloemen en planten, die liefdevol verzorgd worden door Hyacintus, de Hoftuinelf. Hij heeft een speciale balsem die pure levensenergie bevat. Een paar druppeltjes zijn genoeg om verwelkte bloemen of planten hun kracht en schoonheid terug te geven en ze weer te laten stralen!

Bloemen kunnen jou ook laten stralen! De Bloemenfeeën hebben ons geleerd hoe je zelf bloemen kunt maken, leuk voor in je haar! Doe je mee?

Lees alles over onze ontmoeting met de Bloemenfeeën in **De verdwenen prinses!**

Madeliefjes van crêpepapier



1. Knip uit wit crêpepapier een strookje zoals hiernaast afgebeeld, met de bloemblaadjes zo gelijk mogelijk.



2. Rijg een stukje gele spons (het hart van de bloem) op het uiteinde van een groene pijpenrager (de steel). Plak het vast met plakband.



3. Wikkel het strookje crêpepapier om het hart en zet het vast met een stukje plakband.



4. Vouw de bloemblaadjes naar buiten om een mooie bloemkroon te krijgen.



Dahlia's van zijdepapier



1.



2.



3.

1. Leg ongeveer vier rechthoekige velletjes zijdepapier op elkaar en vouw ze als een harmonica van de ene kant naar de andere.

2. Knip de uiteinden rond af. Bind een touwtje om het midden van de gevouwen stroken en knoop dat stevig vast (of gebruik een groene pijpenrager).

3. Vouw de verschillende lagen voorzichtig een voor een open. Je dahlia is klaar!



Verschijnt 22 juni 2017
€ 8,95



door Thea Stilton

Nu heel Nederland inmiddels weet welke BN'ers zich dit najaar in het zweet gaan werken voor een nieuw seizoen van het programma **Dance dance dance**, kunnen de Thea Sisters natuurlijk niet achterblijven! Net als onder anderen The Voice-winnares Maan en B-Brave-lid Kaj, gaan ook zij de komende tijd de dansschool in voor een loodzware training. Voor de Topfordstudenten gaat het om een voorstelling die zal bestaan uit fragmenten van enkele van de bekendste balletten ter wereld, die ze in de aula van hun eigen Topford College gaan opvoeren! De concurrentie is groot, er blijkt tijdens de audities veel talent op het college te zitten, en iedereen wil graag meedoen. Dit leidt helaas tot wat onderlinge haat en jijd. Als de kostuums voor de voorstelling opeens spoorloos verdwenen zijn, vermoeden de Thea Sisters dan ook dat er opzet in het spel is ...



Verschijnt 22 juni 2017
€ 8,95

DE VOETBALSISTERS
NAAR HET EK
DEZE ZOMER?



door Nicky

Voor het eerst in de geschiedenis is Nederland gastheer, *eh -vrouw* van het EK voetbal voor vrouwen! De wedstrijden worden van 16 juli t/m 6 augustus gespeeld in Breda, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Doetinchem, Deventer en Enschede. Met zestien teams, waaronder de Nederlandse OranjeLeeuwinnen, is dit het grootste Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen tot nu toe. En niet alleen Nederland en België zijn inmiddels keihard aan het trainen, ook de Regenboog Toppers, het knagerinnenvoetbalteam van het Topford College, willen koste wat het kost winnen! Eh, nou ja, ze doen dan wel niet mee met het EK, maar wel met het voetbaltoernooi voor studenten op Walviseiland! En wat een zinderende strijd is dat geworden! Wil je weten wie er met de beker naar huis is gegaan? Lees **De voetbalsisters!**

Weetje

WAT ZIJN DE KANSEN
VOOR NEDERLAND?

In het EK Vrouwen 2017 zijn de Duitse dames verreweg favoriet. Op de wereldranglijst staan zij op nummer 1, boven de Verenigde Staten, die op nummer 2 staat. Frankrijk en Engeland staan respectievelijk op plaats 3 en 4 en Nederland staat op de 12^e plaats. Het is dan ook niet zo gek dat de meeste kenners denken dat Duitsland, Frankrijk of Engeland de cup zal winnen, maar de sterke OranjeLeeuwinnen maken zeker kans op een plek in de finale!



KATTENKWAAD!

door professor Volt



Verschijnt
8 juni 2017
€ 7,95

Ik kwam erachter dat de piratenkatten weer een reis door de tijd aan het maken zijn en de geschiedenis naar hun poot, *eh hand* willen zetten! Vliegsvlug schakelde ik de Stiltens in om de katten achterna te reizen. De reis brengt hen dit keer naar Japan in het jaar 1603, de tijd waarin machtige opperbevelhebbers stukken land verdeelden onder hun trouwe volgelingen. En natuurlijk zijn de piratenkatten uit op zo'n waardevol stuk grond, zodat ze dat later voor grof geld kunnen verkopen! De Stiltens moeten vreselijke toeren uithalen om de plannen van de doortrapte katten te dwarsbomen ...



GRIEZEL MEE IN HET SCHEDELSLOT

door Geronimo

Ben jij dapper genoeg om samen met de Stiltens een dag en een nacht door te brengen in een gi-ga-griezelig verlaten kasteel waar het spookt dat het een lieve lust is? Dan heb ik goed nieuws voor je: ik heb besloten mijn engste boek ooit opnieuw uit te geven!

In *Schimmen in het Schedelslot* krijg ik op een sombere avond in november bericht van de familie Duistermuis: of ik zo snel mogelijk naar hun kasteel in de Vallei der IJdele Vampiers kan komen. Als echte gentlemuis durf ik geen nee te zeggen, maar als ik er even later aankom blijkt het stikdonkere kasteel volledig verlaten, de Duistermuizen zijn in geen velden of wegen te bekennen! In totale paniek bel ik mijn familie om me te komen helpen, maar zelfs dan wordt het kasteel er niet minder griezelig op. En ondertussen blijven de Duistermuizen nog altijd spoorloos ... wat is er toch aan de poot? Ondanks alles denk ik er geen seconde aan om op te geven. Ik moet en zal de Duistermuizen vinden! En zo, door mijn angsten te overwinnen, kom ik uiteindelijk achter het grote Geheim van Dapper Zijn. Dus wat denk je? Ben jij er klaar voor om dit boek te lezen en net als ik je grootste angsten te overwinnen? Lees dan *Schimmen in het Schedelslot*!



De nieuwe druk verschijnt
22 augustus 2017!
t/m het einde van de
Kinderboekenweek: € 13,13
daarna: € 14,95



Last van muggen? Neem een vleermuis!

door Duifje Duistermuis

Hoe goed ken jij je burens? Laatst kwam ik erachter dat ik burens heb ... die ik nog nooit ontmoet had! Ze woonden al jaren in de grotten onder het Schedelstot, zonder dat we het wisten! Wat super-mega-spannend! Geronimo was ietsje minder verheugd over dit nieuws, die heeft het niet zo op vleermuizen, maar ik wel! En jij? Wat weet jij eigenlijk van deze leuke beestjes? Laat me je iets over ze vertellen! Ik heb het even opgezocht en volgens kenners wonen er op dit moment ongeveer 17 verschillende soorten vleermuizen in Nederland (veel minder soorten dan op Muizeneiland!). Een groot aantal van deze soorten is helaas ernstig bedreigd. En weet je hoe dat komt? Vooral doordat veel mensen die lieve diertjes heel erg eng vinden, net als Geronimo! Maar wist je dat we bijvoorbeeld veel meer last zouden hebben van muggen en motten en zij er niet zouden zijn?

Lees het vleermuizenavontuur van Geronimo en Duifje in Vleermuïsgespöts! Verschijnt 3 augustus 2017 € 9,95

! Weetje

WIST JE DAT ...

- 
 VLEERMUIZEN DE ENIGE ZOOGDIEREN ZIJN DIE ÉCHT KUNNEN VLIEGEN?
- 
 EEN VOLWASSEN VLEERMUIS MET GEMAK 1000 INSECTEN PER UUR EET?
- 
 VLEERMUIZEN JAGEN DOOR MIDDEL VAN ECHOLOCATIE? ZE ZENDEN GELUIDSGOLVEN UIT DIE WEERKAATSEN TEGEN DE DINGEN OM HEN HEEN. HIERDOOR HOREN ZE WAAR DIE DINGEN ZICH BEVINDEN.
- 
 SOMMIGE SOORTEN EEN WINTERSLAAP HOUDEN, TERWIJL ANDERE JUUST DE ZON ACHTERNA VLIEGEN?

HARHAR!



TWEE VAMPIERS VLIEGEN DOOR DE LICHT. ZEGT DE ENE TEGEN DE ANDERE: LEKKER WINDJE ZEG! WAAROP DE ANDERE ZEGT: ZAL IK ER NOG EENTJE LATEN?



HAHAHA!
HIHIHI!



WAAROM VLIEGT EEN HEKS OP EEN BEZEM? OMDAT DE STOFZUIGER VEEL TE ZWAAR IS!



HIHIHI!

HEHEHE!



SPELLETJES



DE OPLOSSINGEN VAN DE SPELLETJES VIND JE OP WWW.GERONIMOSTILTON.COM



woordzoeker

ZOEK ALLE WOORDEN UIT HET RIJTJE OP IN DE WOORDZOEKER EN STREEP ZE DOOR. MAAK DAN EEN WOORD MET DE LETTERS DIE JE OVERHOUDT. DE WOORDEN DIE JE ZOEKT STAAN VAN LINKS NAAR RECHTS, VAN BOVEN NAAR BENEDEN EN SCHUIN.

S S T I J D S
T D N P T N T
A I I U A O A
A P J N I D P
R O T G O T P
T S T E E N A
S N O R E R P

SNOR
DINO
STEEN
SNIJ
PAD
STAP
STAART
TIJGER
PAP
TIJD
TOP

doolhof

LEID JIJ KLEM EN GERONIMO UIT HET DOOLHOF?



som



TWEE VAN DE SOMMEN HEBBEN **DEZELFDE** UITKOMST. REKEN UIT EN SCHRIJF DE UITKOMST OP,

$$6 \times 5 - 7 + 8 - 9 =$$

$$14 \div 2 + 40 + 1 =$$

$$32 + 13 - 1 \div 2 =$$



gemier

WELKE SCHAARTANDMIEREN ZIJN HETZELFDE?



DE VOLGENDE KRANT VERSCHIJNT IN SEPTEMBER!



De spelletjes op deze pagina komen uit het boek **Op zoek naar de oersoep** € 9,95

