



Uitgeverij De Wakkere Muis

Passeerdersgracht 34-38 sous

1016 XH Amsterdam

www.wakkeremuis.nl



Lieve knaagdiervriend,

De zomer is weer voorbij. Dat vinden jullie vast niet leuk, maar ik slaak een diepe zucht van verlichting! Jullie weten allemaal dat ik niet zo dol ben op reizen. Sterker nog: ik haat reizen! Ik word luchtziek, zeeziek, wagenziek ... kortom het is niets voor mij. Daarom had ik me voorgenomen om lekker in Rokford te blijven, maar daar kwam weinig van terecht ...

Op de eerste avond van mijn vakantie ging ik, verkleed als kikker (ik zag er niet uit!), naar een gemaskerd bal, waar ik door een stommitieit in de fontein viel. Toen ik weer bijkwam, bevond ik me plotseling in Fantasia! Daar moest ik het opnemen tegen een mega-mysterieuze magiër en een bende piraten die het mythische rijk onveilig maakten in een vliegend schip. Piep, dat was me het avontuur wel!

Ik was nog niet terug in Rokford, of ik werd weer door Duifje meegesleept. Eerst gingen we naar een modeshow, of liever gezegd: een gruwelshow, en niet veel later belandden we samen in de prehistorie, waar ik door een mammoet werd opgewacht!

Een beetje rust is mij gewoon niet gegund!

Ondertussen heeft Thea weer twee spannende verhalen geschreven over haar vriendinnen, de Thea Sisters. En als klap op de vuurpijl, hebben we samen keihard doorgewerkt om het nieuwste deel van *De 13 zwaarden* op tijd af te krijgen. Daarin wordt verteld hoe het verdergaat met de dappere tovenaarsleerlingen die acht zwaarden moeten opsporen om Fantasia van de ondergang te redden. Je leest er alles over in deze krant.

Gi-ga-veel leesplezier van Stilton,



Geronimo Stilton



Op de activiteitenkaarten van Geronimo Stilton staan meer dan 70 spelletjes. Je kunt de spelletjes keer op keer doen.

Activiteitenkaarten van Geronimo Stilton - € 9,95



Doe mee en win!

Hoe heet de assistent van Sherlock Holmes?



- A. Mike Watson
- B. John Miller
- C. John Watson

Wil jij dit boek winnen? Stuur dan je antwoord samen met je naam en je volledige adres vóór 1 januari 2017 naar: [prij@dewakkeremuis.nl](mailto:prij@dewakkeremuis.nl)

De winnaars krijgen automatisch bericht.

Lekker veel voordeel!

Elke maand een leuke actie in de boekhandel en op de website.



september  
van € 9,95  
voor € 5,95

november  
van € 13,95  
voor € 7,95



oktober  
van € 7,95  
voor € 5,00  
per deel

december  
van € 19,95  
voor € 12,50



WWW.GERONIMOSTILTON.COM



# Geronimo Stilton als topmodell?!

door Duifje Duistermuis

Mijn verloofde Bolletje, eh Geronimo, is een muis met veel talenten. Bolletje is niet alleen een megafantastische schrijver en uitgever, maar ook nog eens een muizenissig knappe verschijning. Kwam dat even mooi uit toen de wereldberoemde modeontwerper Onno Outfit een wedstrijd organiseerde voor amateurontwerpers! Madama Tosca, de huishoudster van mijn familie, wilde daar namelijk dolgraag aan meedoen. Maar dan moesten wij haar wel een pootje helpen om haar creaties op tijd af te krijgen. Voor de zekerheid hielden we één klein detail geheim, namelijk dat Bolletje zelf als model de catwalk op moest om de kleding te presenteren!

Je kunt je wel voorstellen dat hij daar niet zo blij mee was ... al helemaal niet toen bleek dat er achter de schermen duistere zaakjes plaatsvonden. Voor we het wisten zaten we tot onze snuiten in een waar mode-mysterie! Wil je weten hoe dat zat, en natuurlijk wie de wedstrijd won? Je leest het allemaal in *De gruwelshow!*

De gruwelshow ligt nu in de winkel € 9,95



Wil jij een boekbespreking doen over deze spannende boeken? Scan dan het plaatje hiernaast en bekijk de spreekbeurttips! Download de gratis CEE-app op je tablet of telefoon.



Hoe komt een mammoet van een tak af? Hij gaat op een blaadje zitten en wacht tot het herfst wordt!



Wat moet ik met een mammoet? verschijnt 10 december extra dik - € 12,95

## De mammoet: alles wat je weten moet ...

door opa Wervelwind

Geronimo is samen met Duifje, zijn neefje Benjamin en zijn nichtje Keetje op vakantie naar ... de prehistorie. Hoe je daar komt? Dat is een fluitje van een cent: met Stanley, de tijdcamper van professor Piep natuurlijk! In de prehistorie bestaan er geen luxe hotels of mooie vakantieparken. In plaats daarvan zullen ze de nacht moeten doorbrengen in een ijskoude grot, midden tussen de besneeuwde bergtoppen, terwijl het buiten krioelt van de wilde dieren. Natuurlijk vindt Geronimo het doodeng, en als hij dan ook nog oog in oog komt te staan met een heuse mammoet, bevriest hij zowat van angst! Ik zeg: uitstekend! Daar wordt die kleinzoon van mij misschien eindelijk eens een kerel, eh ... ik bedoel een stoere muis, van!

**Als jij ooit met Stanley op reis wil en in de prehistorie terecht komt, is het wel handig om alvast wat over mammoeten te weten. Daarom heb ik hier een paar feitjes voor je op een rij gezet:**

Mammoeten zijn familieleden van de olifant die van ongeveer 600.000 tot 4000 jaar geleden op aarde leefden. Hun slagstanden waren een stuk groter dan die van onze olifant: de grootste die ooit zijn gevonden, zijn ruim 4 meter lang en wegen 84 kilo per stuk!

Mammoeten waren echte veelvraters: ze aten vooral gras, wel zo'n 150 tot 200 kilo per dag!

Er waren verschillende soorten mammoeten, zo had je de steppemammoet, de wolharige mammoet en de Amerikaanse mammoet. Die laatste leefde in gebieden waar het koud was en had daarom een lekkere warme, langharige vacht.

De grootste mammoetverzameling (7500 botten) ter wereld wordt bewaard in het museum Naturalis in Leiden. Dus als je ze met eigen ogen wilt zien, moet je daar maar eens een kijkje gaan nemen.



# Fantasia XI, te magisch om te missen!

door Florina de Fleur

Mijn arme rijk Fantasia ligt weer onder vuur en niemand anders dan de ridder Zonder Vrees of Blaam kan ons helpen! We worden belaagd door de piraten van Zwartrat Staarthakker in hun vliegende schip. Staarthakker is de handlanger van de reusachtige Magigante, een mega-magiër naast wie de grootste reus een dwerg lijkt. Magigante wil vier belangrijke dingen stelen: het Vanivola poeder (daarmee kan je vliegen), al het goud van de Gnomori (om een troon van te maken), het Ei van Vuur (zodat iedereen verblind raakt) en tenslotte de vachten van alle Blauwe Hermelijnen (om een mantel mee te maken die zo groot is dat heel Fantasia eronder verdwijnt). Ik heb de ridder gesmeekt om iedereen te gaan waarschuwen en jou waarschuw ik nu alvast! Pas op voor de piraten! Pas op voor de magiër! Ze hebben kwaad in de zin!



Fantasia XI, de Duistere Driemaster  
verschijnt 18 oktober 2016  
€ 25,95



Je hebt er vast al bijna een jaar naar uitgekeken en nu is het weer zover: vanaf 18 oktober ligt de nieuwe Fantasia in de winkel: **Fantasia XI, de Duistere Driemaster**. Het boek zit barstensvol piraterij! Zet om te beginnen je **piratenmasker** op dat bij het boek zit verpakt. Lees het razend spannende verhaal van A tot Z! Kijk je ogen uit bij de spectaculaire **3D platen** (je krijgt er een speciaal brilletje bij) en knijp je neus dicht of snuif juist eens diep op de **kras & ruik**-pagina's. Nog niet genoeg gehad? Ontdek welke geheime boodschappen er verborgen zitten onder de **toverinkt** en het **Fantasiastisch Schrift**, speel de talloze spelletjes en organiseer tenslotte een spetter van een verkleedfeest. *Fantasia XI, te magisch om te missen!*

## Wat is een zintuig?

In de Fantasia-boeken moet je al je zintuigen gebruiken. Een zintuig is een orgaan dat prikkels uit de buitenwereld ontvangt. We hebben vijf verschillende zintuigen, die allen hun eigen orgaan hebben. Kun jij ieder zintuig met het juiste orgaan verbinden?

1. RUIKEN
2. PROEVEN
3. ZIEN
4. HOREN
5. VOELEN



A



B



C



D



E

## Spits je oren

Met zijn snuit vol gegrilde kaasbolletjes belt Klem naar Geronimo. 'Km jm ggrld ksbltjs tn? k hb r gng!' klinkt het. Geronimo kan er werkelijk niets van verstaan. Weet jij wat Klem gezegd heeft?

K \_ m    j \_  
g \_ gr \_ ld \_  
k \_ \_ sb \_ ll \_ tj \_ s  
\_ t \_ n?    \_ k    h \_ b  
\_ r    g \_ n \_ \_ g!



door Geronimo Stilton

# REDEDE SUFFE PUFMUIZEN!

Hengels vol haringen! Geronimorr Stilsson, de wijsmuis van de Noormuizen op Rokkfjord, zet heel het Noormuizeneiland op stelten als hij een aangespoelde fles vind met een brief erin! Helaas is de helft van de tekst door het zeewater uitgewist, waardoor hij de boodschap niet goed kan ontcijferen. Na lang overleg besluiten hij en zijn stoere stamgenoten dat het wel een noodoproep moet zijn van de superslome Pufmuizen, die even verderop op het eiland Puffjord wonen. Wie weet worden ze daar wel aangevallen door de vreselijke monsterdraken! De Noormuizen twijfelen geen moment en springen massaal in hun langschepen om hun buurknagers te gaan helpen. En ja, ook Geronimorr zal mee moeten, ook al is hij (als enige Noormuis) vreselijk bang voor water!



dat het wel een noodoproep moet zijn van de superslome Pufmuizen, die even verderop op het eiland Puffjord wonen. Wie weet worden ze daar wel aangevallen door de vreselijke monsterdraken!



Zeesnorren en Monsterdraken  
verschijnt 19 september 2016  
2 verhalen in 1 dik boek - € 15,95

## TIP!

De boekwinkel organiseert een tekenwedstrijd. Dat gaat zo: haal bij jouw boekwinkel de poster van het half getekende langschip op. Maak het langschip zelf af, lever je tekening in bij je boekhandel en ding mee naar een gratis exemplaar van dit supergrappige en megaspinnende boek!



## Zoek de juiste weg!

Geronimorr probeert naar Puffjord te komen. Kun jij hem de juiste weg wijzen?



start



# Meesterspeurder flikt het opnieuw

door Speurneus Teus

Hulde aan mijn collega, de meesterspeurder Sherlock Holmes, voor het oplossen van dat stinkende zaakje met de Club van de Rode Haren! Ik had het hem niet verbeterd, hoewel ik ook een goed oog voor detail heb, al zeg ik het zelf. Vanmorgen at ik, samen met Holmes' assistent John Watson, een heerlijk banaantje en kreeg de hele plot in geuren en kleuren te horen. Watson gaf me ook een scoop: hij is bezig met het schrijven van een boek over de spannendste zaken die Holmes de afgelopen tijd heeft opgelost. Ik kan niet wachten het te lezen! Ben benieuwd of het net zo spannend zal zijn als de verhalen over mijn speurprestaties ...

Gelukkig dat Watson ook een bananenliefhebber is, anders had ik die scoop nooit gekregen. Bananen maken de tongen los! Bananen verbroederen! Dat zou mijn eigen biograaf, die Geronimo Stilton, eens in zijn oren moeten knopen.

Bij dit boek is een grote speurplaat gemaakt, die je gratis op kunt halen bij de boekwinkel. Vraag ernaar!



Sherlock Holmes, meesterspeurder verschijnt 19 september 2016 € 13,95

## Train je oren

Een echte detective herkent alle geluiden. Een goede oefening: vraag een vriend of vriendin om in een andere kamer lawaai te maken met allerlei voorwerpen (een stoel, een glas, etc.). Raad telkens wat je hoort.

Soms moet je als speurder gesprekken afluisteren. Helaas kun je niet altijd in dezelfde kamer zijn. Als je in de kamer ernaast kunt komen, heb je alleen een glas nodig om toch een belangrijk gesprek te kunnen horen! Zet een hoog glas met een dunne bodem met de open kant tegen de muur en houd je oor tegen het glas. Kun je verstaan wat er in de andere kamer wordt gezegd?



Zijn de zijden van deze vierkanten gebogen of recht? Controleer met een liniaal!



Door het patroon is het lastig om te zien dat de zijden recht zijn!

## Mixcode

In deze code wordt een woord of zin gemixt met de boodschap, zodat er verwarring ontstaat.

### Hoe ga je te werk?

1 Schrijf je boodschap op met een spatie tussen elke letter. De zin 'Afspraak om negen uur' wordt dan: **A F S P R A A K O M N E G E N U U R**

2 Schrijf dan een codewoord zoals kaasbol op de plaats van de spaties. Herhaal dit zoveel als nodig: **AKFASAPSRBAOALKKOAMANSEBGOELNKUAVAR**

3 Verdeel tenslotte de letters nog in willekeurige groepjes: **AKF ASAP SRB AOALK KOA MAN SEBG OEL NKUA VAR**

## Kun jij nu deze boodschap in mixcode ontcijferen?

Schrijf zowel de boodschap als het codewoord op!

**VSO PLET USRU NIET OVS  
ISN PDE IUNR GNLE IUG STSO  
PPED UERU NIET UGS ESV  
PEER UIRJ NVE AUN SDSEP  
REI UOR ONLE RUAST**

BOODSCHAP:

CODEWOORD: .....

## Fashion Girls live op tv

Fashion Project, het bekende tv-programma dat wedstrijden voor jonge modeontwerpers organiseert, is neergestreken op het Topford College. Voor de studenten een grote verrassing! "Het is geweldig," vertellen de Thea Sisters, "wij kijken elke maandagavond naar het programma en nu mogen we er zelf aan deelnemen!" Deze vijf avontuurlijke muizinnen verwierven algemene bekendheid door de boeken van Thea Stilton. Zij studeren zelf aan het Topford College, als ze tenminste niet in een of ander avontuur verwickeld zijn. De vijf kunnen hun geluk niet op!

Topfords topstylist  
verschijnt 19 januari 2017  
€ 7,95



Help Paulina de weg te vinden naar het vakantiehuisje.



Wil jij op de foto met Geronimo Stilton? Dat kan! Kijk snel op [www.geronimostilton.com](http://www.geronimostilton.com) of hij binnenkort bij jou in de buurt komt! Ook de foto's van de laatste bezoeken zijn hier te vinden.

## Mode in de geschiedenis

Mode is de manier van kleden of doen die in een bepaalde periode het meest bij de mensen in de smaak valt. Het is moeilijk om de mode op het moment zelf te herkennen, maar het is wel opvallend als je door geschiedenisboeken bladert.

Weet jij uit welke historische periode deze kledingen zijn?



A



B



C



D



E

1. Griekse oudheid
2. zeventiende eeuw
3. oude Egypte
4. middeleeuwen
5. ijstijd

Vraag aan je ouders eens een foto van toen zij jong waren. Wedden dat je zult lachen om hun kleren!



## Twee boeken + gratis stickervel



Op 19 december verschijnt dit supergave pakket van de nieuwste Topford-avonturen met een gratis stickervel (€ 15,90)!



## Een donderend wonder

door Geronimo Stilton

Het feest van de Grote Donder  
verschijnt 1 december 2016  
extra dik - € 13,95

Mijn verre voorouder, de oerknager Geronimo Stilstone, was net als ik een echte wijsmuis. En net als ik gaf hij een krant uit, het *Rotsforts Rumoor*. Alleen schreef hij zijn artikelen niet op papier, maar hakte hij ze met een beitel uit in platte stenen. En gelukkig maar, want zo zijn al zijn avonturen bewaard gebleven en weten we nu van alles over het leven in de oertijd. Bijvoorbeeld over de ontdekking van het vuur, en dat de oerknagers die ontdekking ieder jaar groots vierden met het Feest van de Grote Donder. Lees maar eens hoe spannend Stilstone dat heeft beschreven ...

*Heel lang geleden, op een inktzwarte nacht aan het begin van de oertijd, gebeurde er een wonder. De lucht was zo donker als de binnenkant van een vulkaan. Alle versteende fossielen, we snaptten er niets van. Het was heel eng.*

*Maar plots werd het licht, alsof het dag was, en tegelijkertijd klonk er een knal die de aarde deed trillen.*

**DONDER!**

*De oerknagers vielen haast om van schrik.*

*Wat was er aan de poot? Wat was dat voor klap?*

*Een aardbeving?*

*Een meteorietenregen?*

*Een boertje van een gigantoraptor?*

*Niets van dat alles!*

*Een felle bliksemschicht was uit een wolk geknald en had de lucht in vuur en vlam gezet.*

*Een regen van vonkjes daalde op de aarde neer.*

*Wat een mooi gezicht was dat!*

*Zo mooi, dat we besloten voortaan ieder jaar*

*op die nacht ons lichtfeest te vieren. We*

*noemen het Het feest de Grote Donder.*

Benieuwd hoe het verhaal verder gaat? Lees dan snel *Het Feest van de Grote Donder*.



OERKNAGERS

Inclusief kaart  
waarmee je zelf  
kerstballen kunt  
knutselen!



## De 13 Zwaarden: een weergaloos succes bij fantasy liefhebbers

De uitgeverij ontvangt veel post van muizen, eh mensen, die verslaafd zijn aan de serie *De 13 Zwaarden*, waar dit najaar alweer het derde deel van verschijnt. Speciaal voor hun lichten we alvast een tipje van de sluier op van wat de liefhebbers in deel 3 te wachten staat.



De Geheime Tunnel - € 13,95  
verschijnt 18 november 2016

De vier tovenaarsleerlingen Aldar, Lune, Dran en Ondine zijn met vier van de acht bijzwaarden net op tijd ontsnapt aan de Kwade Magiërs en nu op weg naar de Schelptoren. Daar moeten ze het Agaat- en het Topaaszwaard zien te bemachtigen. Maar Darken en Ombrya zitten hen op de hielen en leggen valstrik na valstrik om de tovenaarsleerlingen de pas af te snijden. Hoewel het viertal heeft ontdekt dat zij hun magische krachten zoveel mogelijk moeten bundelen, kom het in dit deel zover dat ze zullen moeten opsplitsen als twee bijzwaarden worden gestolen. De tijd dringt, want aan de andere kant van Fantasia rukt de Zwarte Draak Halog met zijn monsterleger op en het is de vraag of tovenaarsleerlingen op dan uit elkaar gaan. Dran, Ondine en Aldar gaan achter de missende zwaarden aan, terwijl Lune haar proeve van bekwaamheid zal moeten afleggen om het vijfde en zesde bijzwaard te pakken te krijgen.



## Menu

Gerecht	Land	Uitleg
Mafé	Senegal	Rundvlees met pindasaus
Haggis	Schotland	Schapenmaag gevuld met vlees
Scones	Verenigd Koninkrijk	Cakeje
Macaroni	Italië	
Pannenkoeken	Frankrijk	Heten in het Frans eigenlijk crêpes
Apfelstrudel	Oostenrijk	Appelgebak
Hamburger	Verenigde Staten	
Tortilla	Mexico	Dunne maispannenkoek
Paella	Spanje	Rijstgerecht met vis, vlees en groenten
Nasi goreng	Indonesië	Rijstgerecht
Zuurkool	Duitsland	
Loempia	China	
Couscous	Tunesië	
Poffertjes	Nederland	
Sushi	Japan	Hapjes van rijst, zeewier en vis
Kerrie	India	
Köfte	Turkije	Vleesballetjes
Köttbullar	Zweden	Gehaktballetjes
Moussaka	Griekenland	Stoofschotel met aubergine, gehakt, tomatensaus en aardappelen
Tajine	Marokko	Gerecht bereid in kegelvormige schotel
Stoofvlees	België	

## Gi-ga-gerechten van over de hele wereld

M	A	C	A	R	O	N	I	G	I	S	P	G	A
O	K	H	K	E	R	R	I	E	A	T	A	P	N
U	A	A	O	T	A	J	I	N	E	O	E	O	A
S	L	G	F	Z	U	U	R	K	O	O	L	F	S
S	O	G	T	S	C	O	N	E	S	F	L	F	I
A	E	I	E	S	U	S	H	I	S	V	A	E	G
K	M	S	K	O	T	T	B	U	L	L	A	R	O
A	P	F	E	L	S	T	R	U	D	E	L	T	R
K	I	O	H	A	M	B	U	R	G	E	R	J	E
E	A	K	C	O	U	S	C	O	U	S	J	E	N
P	A	N	N	E	N	K	O	E	K	E	N	S	G
E	T	O	R	T	I	L	L	A	S	M	A	F	E

Tijdens mijn reizen heb ik al heel wat vreemde gerechten geproefd. Kun jij ze allemaal ontdekken in dit rooster? Zoek horizontaal en verticaal. Schrap alle gerechten. De overgebleven letters vormen samen mijn lievelingshapje!

Geronimo eet het liefste:

-  -

## Muizenissige moppen

'Is het waar dat papier tegenwoordig veel duurder is dan vroeger?' vraagt Klem. 'Nou en of, koop maar eens een treinkaartje', antwoordt opa Wervelwind.

'Van geschiedenis weet ik niet veel', zegt Klem. 'Ik herinner me zelfs de voornaam van Napoleon niet meer.'



'Ik laat u een geheimzinnige geur ruiken', sprak de nimf. 'Als u niet kunt raden wat het is, blijft u voor altijd hier.' In Fantasia werd Geronimo tegengehouden door een paar nimfen. Gelukkig heeft hij een muizenissig goed reukorgaan. Weet jij wat Geronimo geroken heeft?

Piep! Op de Noordpool is het veel te koud voor knagers! Geronimo bevriest terwijl hij zijn veters strikt. Weet jij welke schaduw van Geronimo is?

