

Uitgeverij De Wakkere Muis

Passeerdersgracht 34-38 sous

1016 XH Amsterdam

www.wakkeremuis.nl



Beste knaagdiervriend,

Je wilt niet weten hoeveel primeurs ik in dit nieuwe jaar voor jou heb! Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen! Voor jou is het allerleukste nieuws misschien wel dat de Thea Sisters eindelijk een keertje naar Nederland komen! Zo veel mails hebben wij hierover van jullie ontvangen; massaal vroegen jullie je af waarom de sisters zo veel reisden, maar nooit een keer naar Nederland. Maar ze komen! Lees er alles over op pagina 2. Dan nog iets waar jullie al vaak naar gevraagd hebben, waarom Thea en ik

nooit samen een boek geschreven hebben. Nou, ik kan je verklappen, ook dat hebben we gedaan! In het voorjaar verschijnt ons allereerste gezamenlijke boek! Kijk snel op pagina 7. Verder komt er ook weer een Makkelijk Lezen-boek en nou ja, te veel om hier op te noemen. Je leest het allemaal in deze krant!

Gi-ga-groet van Stilton,
Geronimo Stilton!



Thea Sisters bezoeken Nederland

Lees meer op pagina 2



Griezelen in het pretpark

Lees meer op pagina 6



Geronimo als samoerai

Lees meer op pagina 3



Nieuw voetbalboek

Lees meer op pagina 6



Schrijf je eigen boek op geronimostilton.com

Wil je ook schrijver worden, net als Geronimo Stilton? Schrijf dan nu je eigen boek!



De Wakkere Muis bestaat 10 jaar!

Wij vieren feest met veel voordeel in de boekhandel en op de website.

Doe mee en win!

Wat ziet Geronimo door zijn verrekijker?

- A. Piratenkatten
- B. Klem die alle kaas opeet
- C. Een walvis



Maak kans op dit boek! Stuur je antwoord samen met je naam en je volledige adres voor 1 mei 2016 naar: prijs@dewakkeremuis.nl
De winnaars krijgen automatisch bericht.



januari
Van € 24,95
voor € 18,95



februari
Van € 12,95
voor € 7,95



maart
Van € 9,95
voor € 5,95



april
Van € 14,95
voor € 9,95

Kijk voor de overige aanbiedingen en meer informatie over deze actie op www.wakkeremuis.nl/actie



WWW.GERONIMOSTILTON.COM



Vijf reislustige muizinetjes

door Thea Stilton

New York, Parijs, Los Angeles, Tokio ... Amsterdam. Ja, je leest het goed: AM-STER-DAM! En dat zeg ik niet zomaar, het is niet voor niks dat ik de hoofdstad van Nederland in het rijtje heb gezet, want de Thea Sisters komen naar Nederland! Het is zover! Na al die andere wereldsteden te hebben bezocht, strijken ze eindelijk neer in jouw kikkerlandje! Nou ja, neerstrijken is misschien niet het goede woord, want er gebeuren rare dingen in Nederland en de sisters gaan op onderzoek uit, zoals je van ze gewend bent. Ondertussen leren ze alles over tulpen, Nederlandse schilders, de Keukenhof, Amsterdam, noem maar op! Jij weet dat natuurlijk allemaal al, maar voor jou is het juist leuk om zo veel dingen en plekken te herkennen in dit boek. En wie weet steek je er toch ook nog iets van op. Wist jij bijvoorbeeld dat het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten? En dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten zijn van Nederland? En weet jij hoe je een tulpenbol moet planten? Zelf voel ik me altijd enorm verwant met jullie Nederlanders, omdat jullie ... kaaskoppen genoemd worden! Haha, jammie!

De jacht op de Zwarte Tulp
verschijnt op 2 februari 2016
€ 14,95



Prinsessen van Fantasia

Vijf zusjes regeren ieder over een rijk in Fantasia. De prinsessen denken vaak aan elkaar maar mogen elkaar voor hun eigen veiligheid en die van hun rijk niet opzoeken. Maar dan probeert iemand de rijken te herenigen en moeten de meiden het opnemen tegen heksen, vreemde wezens en de Prins zonder Naam. Alleen samen kunnen ze deze strijd winnen of raakt Fantasia daardoor juist extra in gevaar? Spaar nu alle delen!



Paperback
nu € 10,-
per deel

Muizenissige moppen

Zegt Klem tegen Geronimo: 'Dannacht droomde ik dat ik de grootste marshmallow ooit had opgegeten! Toen ik vanochtend wakker werd, was mijn kussen weg...'



Er ligt al drie dagen een grote kat op de loer voor het muizenhol. Moeder muis heeft er nu genoeg van, plots begint ze heel hard te blaffen! Verschrikt rent de kat weg. 'Tja,' zegt moedermuis tegen haar verbaasde kinderen, 'zie je hoe belangrijk het is dat je alle talen beheerst.'

De juf schrijft op het bord: 2-2= 'Wie weet het antwoord?' vraagt ze aan de kinderen. Jefke steekt zijn vinger op en roept: 'Gelijkspel, juf!'



Benjamin en Pandora zitten een eitje te eten. Vraagt Benjamin: 'Waarom heet een ei eigenlijk een ei?' Pandora: 'Omdat je van de buitenkant niet kan zien of het een hij of een zij is.'

'Onze meester heeft nog nooit een vleermuis gezien', vertelt Benjamin aan Pandora. 'O nee, hoe weet je dat?' 'Toen ik er tijdens de les een had getekend, vroeg hij wat het voorstelde!'

Wat doet een vampier aan het stuur van een tractor?

Paniek zaaien



Reis door de tijd 8
verschijnt 27 april 2016
€ 24,95

Op zoek naar de geheimen van toen ...

door professor Frik

Zoals iedere knaagdiervriend weet, heeft de familie Stilton in opdracht van mijn goede vriend professor Volt al zeven keer door de tijd gereisd. Voor elke reis bouwde Volt een nieuwe tijdmachine, maar nu, voor de achtste tijdreis, heeft hij mij gevraagd om er een te ontwerpen. Een gi-ga-geweldige opdracht die ik met veel plezier heb uitgevoerd! Na veel denken, rekenen en tekenen was mijn ontwerp klaar en konden we gaan bouwen. En nu is hij af en klaar voor gebruik, mijn allereerste tijdmachine: de Chrononautilus. Weet je waar ik het meest trots op ben? Dat hij niet alleen kan vliegen, maar ook varen!



Maar er is dit keer nog een ander groot verschil: deze tijdreis is namelijk niet geheim! Sterker nog, alle reisgenoten (inclusief ikzelf!) zullen een micro-camera en een micro-microfoon opgespeld krijgen. Op die manier kunnen de inwoners van Muizeneiland al onze avonturen live volgen in het tv-programma van Klem: Muizenissige Mysteries!

Ik kan je verzekeren dat het een mega-muizenissige reis gaat worden, kriskras door de geschiedenis! Onze eerste bestemming is het Oude Egypte, waar we het geheim van de sfinx zullen onderzoeken. Dat mysterieuze stenen wezen dat de grote piramide bewaakt, heeft het lichaam van een leeuw en de snoet van een knager. Maar wie was die knager precies? Als tweede gaan we naar het Oude Griekenland om een kijkje te nemen bij de Olympische Spelen. En ons derde reisdoel is het middeleeuwse Japan. Wat we daar gaan doen kan ik je nog niet precies verklappen, maar dat het spannend wordt daar kun je van op aan!

Ben jij een dappere muis en lijkt het jou wel iets om met ons mee te gaan op deze mysterieuze reis? Dan moet je opschieten, er is namelijk nog één plekje vrij in de Chrononautilus! Dus, maak je stoelriem goed vast en haal een paar keer diep adem, dan kunnen we vertrekken!

Samoerai helm

Voor meer knutsels ga je naar geronimostilton.com



1 Neem een vierkant papier en vouw het dubbel door de onderste op de bovenste hoek te leggen.



2 Vouw de buitenste hoeken naar het midden.



3 Vouw de bovenste laag dubbel naar boven.



4 Vouw de bovenste lagen naar buiten op de aangegeven stippellijn.



5 Vouw de bovenste laag naar boven op de aangegeven stippellijn.



6 Vouw dezelfde laag weer naar boven, maar deze keer in het midden.



7 Vouw de onderste laag naar boven en open hem opnieuw.



8 Stop deze laag in de binnenkant van de hoed.



9 Je samoerai helm is nu klaar!



Tot
1 april van
€ 24,95
VOOR
€ 9,95

DE GROTE INVASIE VAN ROKFORD



Terwijl ik met Pandora en Benjamin zat te genieten van een heerlijke vierkazenpizza, ging er een loeihard alarm af; het ging door merg en been!
KATTEN IN ZICHT!!!
Aan de horizon doemde een gi-ga-gantische vloot op, die recht op Muizeneiland afkwam. Het was de vloot van de piratenkatten, onder leiding van Keizer Kattenklauw III. En hij was van plan Muizeneiland te veroveren! Help!

Schatten, eh woordzoeker

Piraten enterden schepen en hoopten een grote buit te verzamelen. Streep de piratenwoorden weg in het rooster hiernaast en ontdek waarin de piraten veel interesse hadden!
ZOEK: → ↓ ↗ ↘

- | | |
|------------|----------------|
| Schat | Matroos |
| Zeilschip | Scheepsbesluit |
| Galjoen | Kompas |
| Pistool | Buskruit |
| Musket | Sabel |
| Vlag | Kattenklauw |
| Ooglap | Losgeld |
| Piraat | Loopplank |
| Zwartbaard | Koers |
| Boekanier | Mast |
| Zeerover | Sloep |
| Barbarossa | Stuurboord |
| Buit | Boeg |
| Enterhaak | Ra |
| Anker | Zee |
| Kanon | Mes |
| Papegaai | Vis |
| Roer | Kaper |

L	O	S	G	E	L	D	B	O	E	K	A	N	I	E	R
Z	Z	E	I	L	S	C	H	I	P	A	Z	E	E	E	S
E	V	P	K	R	A	C	P	I	S	T	O	O	L	A	L
E	I	I	D	O	P	B	H	E	L	T	S	N	P	N	O
R	S	R	T	E	E	A	N	A	E	E	O	M	E	K	E
O	S	A	B	E	L	R	P	N	T	N	O	O	O	E	P
V	M	A	S	T	G	B	S	E	A	K	J	O	O	R	R
E	N	T	E	R	H	A	A	K	G	L	U	V	G	D	O
R	S	T	Z	W	A	R	T	B	A	A	R	D	L	U	E
K	M	A	T	R	O	O	S	G	K	U	A	E	A	A	R
B	U	I	T	N	E	S	M	E	S	W	N	I	P	J	G
B	O	E	G	U	W	S	T	U	U	R	B	O	O	R	D
M	U	S	K	E	T	A	L	O	O	P	P	L	A	N	K
S	C	H	E	E	P	S	B	E	S	C	H	U	I	T	E
L	B	U	S	K	R	U	I	T	E	N	K	A	P	E	R

Weetje!

Piraten zongen tijdens het hijsen van de zeilen liederen, omdat ze in hetzelfde ritme aan de touwen moesten trekken.



Vaar mee met de Zwarte Piraat!

door Thea Stilton

Wie net zo gek is op boeken over piraten als ik, zal smullen van het klassieke verhaal over de avonturen van de Zwarte Piraat. Dit boek werd oorspronkelijk geschreven door de Italiaanse schrijver Emilio Salgari, en was een van mijn lievelingsboeken toen ik nog een jong knagerinnetje was. Nu heeft mijn broer het in zijn eigen woorden opgeschreven, zodat jij het ook kunt lezen!

De Zwarte Piraat en zijn maten bevaren de zeven zeeën op zoek naar zijn aartsvijand, de hertog Wan Guld. Die is namelijk verantwoordelijk voor de dood van zijn twee broers, de Rode en de Groene Piraat, en daarvoor moet en zal hij wraak nemen!

Tijdens hun zoektocht enteren ze een Spaans schip en daar treffen ze een gevangene aan, de beeld-

schone hertogin Honorata Willerman, op wie de piraat op slag verliefd wordt. Maar ook al heeft hij de

liefde gevonden, de Zwarte Piraat zal de jacht op Wan Guld niet staken voor hij hem gevonden heeft!

Ik vond dit boek zelf zo spannend dat ik het ontelbare malen heb gelezen, stiekem 's nachts in mijn bed met een zaklamp onder de dekens, zodat niemand zag dat ik nog niet sliep! Ik weet zeker dat jij het net zo mooi zult vinden!



De Zwarte Piraat
verschijnt 24 maart 2016
€ 12,95

Eerder verschenen:



Groene reeks: deel 5 van 6

Muis overboord - € 9,95
verschijnt 18 februari 2016



door Benjamin Stilton

Vasco da wattes?

Vasco da Gama? Een wereldberoemde Portugese zeeknager van vroeger? Nee, daar had ik nog nooit van gehoord. Maar daar kwam plotseling verandering in toen tante Thea een brief ontving waarin stond dat wij, de familie Stilton, afstammelingen waren van deze stoere zeeheld. We werden uitgenodigd om naar de hoofdstad van Portugal te komen voor een speciaal feest ter ere van Vasco. Tante Thea, oom Klem, Pandora en ikzelf hadden er gi-ga-veel zin in, maar oom Geronimo zag het minder zitten. Tja, hij houdt nu eenmaal niet van reizen, en als het met varen en de zee te maken heeft al helemaal niet (hij wordt namelijk altijd zeeziek). Toen we in Portugal aankwamen, bleek dat we een van Vasco's maandenlange zeereizen zouden gaan naspelen! Oom G viel zowat flauw toen hij dat hoorde, maar het werd nog veel erger toen hij te horen kreeg dat hij de rol van kapitein Vasco had! Maandenlang op het dek staan op open zee! Oom G werd al zeeziek van het idee alleen, en toen waren we nog niet eens vertrokken!! Je begrijpt, het werd een "boottochtje" om nooit te vergeten! Hoe we het overleefd hebben? Daarover kun je alles lezen in het nieuwe boek van mijn oom: *Muis overboord!*

Toen we de uitnodiging kregen, ben ik meteen naar informatie over Vasco gaan zoeken. Hiernaast zie je wat ik vond!

Vasco da Gama was een Portugese ontdekkingsreiziger die ruim 500 jaar geleden met een schip helemaal van Portugal naar India voer. Hij was de allereerste knager in Europa die dat lukte. Alleen de heenreis al duurde ruim een jaar!

Vasco vertrok op 8 juli 1497 met vier schepen en in totaal 170 bemuizingsleden. Het vlaggenschip, waarop hij zelf de baas was, heette de São Gabriel; het tweede schip heette São Rafael en stond onder bewind van zijn broer Paulo. Daarnaast waren er nog een kleiner schip met de naam Berrio en een bevoorradingschip waarvan de naam niet bekend is.

Knetterbange kermisklant

door Geronimo Stilton



Griezelen in de achtbaan
verschijnt 7 april 2016
€ 9,95

Ga jij weleens naar een pretpark of de kermis? Keihard gillen in de karretjes van de achtbaan met je armen in de lucht? Of hoog boven iedereen uittorenen in het reuzenrad? Of ga jij alleen voor de gi-ga-grote gekleurde suikerspinnen en de schiettenten waar je grote knuffelberen kunt winnen? Ikzelf ga altijd voor ... nou ja, ahum, voor ehm ... ik ga gewoon eigenlijk liever niet. Angstmuis als ik ben durf ik nergens in zonder mezelf compleet belachelijk te maken en schieten is ook al niks voor mij. Helaas ontquam ik er laatst niet aan. Duifje en haar familie sleurden me mee naar de Grote Griezelkermis in Lugubria. Die naam alleen al ... Natuurlijk moest ik overal in, en kwam ik overal groen weer uit. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik nog van geluk mocht spreken dat ik überhaupt uit de attracties kwam. Er bleken knagers in de achtbaan spoorloos te verdwijnen! Duifje en ik gingen op onderzoek uit, al betekende dat nog meer gegriezel door stikdonkere gangenstelsels onder de kermis. Brrr... echt weer wat voor mij!



Makkelijk Lezen

Griezelen in de achtbaan verschijnt niet alleen in een reguliere uitgave, maar ook in een Makkelijk Lezen-versie met kortere zinnen, duidelijk lettertype en minder moeilijke woorden. Maar natuurlijk wel in typische Stiltonstijl!



De grote voetbalfinale
verschijnt begin mei 2016.

Superscoop!

Dacht jij dat dit jaar niet in het teken zou staan van voetbal omdat Nederland niet meedoet aan het EK? Niets is minder waar. Dit jaar komt er een nieuw voetbalboek van Geronimo Stilton uit. Hij neemt je mee naar de finale tussen de twee grootste rivalen. En ook Thea is te zien in een voetbalfinale want zij zit in het vrouwenvoetbalteam van Rokford. Met deze dubbele wedstrijd wordt het een muizenissig spannend avontuur.



Wil jij op de foto met Geronimo Stilton? Dat kan! Kijk snel op www.geronimostilton.com of hij binnenkort bij jou in de buurt komt! Ook de foto's van de laatste bezoeken zijn hier te vinden.

Wie woont hier?

Toen ik door het pretpark liep, zag ik een boomstronk met ramen. Hè, wat voor iets vreemds is dit? Zou hier iemand wonen? Ontdek het door deze boodschap te ontcijferen!

Je kunt de boodschap ontcijferen als je begint bij de letter G en je iedere 3e letter die je tegenkomt opschrijft. Ga door tot je alle letters 1 keer hebt gebruikt.



De Verschrikkelijke Sneeuwrat

door Geronimo Stilton

Het was een kille winterochtend. Er lag een metershoge laag sneeuw en een ijzig koude wind blies door de straten van Rotsfort. Ik schuifelde over de bevroren oevers van de Rotsfortse stroom en mijmerde over koekjes met slurfeel. Ik ging zo op in de gedachte aan de koekjes, dat ik niet goed uitkeek. Voor mij op het pad lag een bevroren plas, die natuurlijk spiegelglad was. Ik zette mijn poot erop en schoof direct onderuit.

ZWOESJ! Met een noodvaart roetsjte ik de rivier in.

'Help-blub!' gilde ik. 'Ik ver-bloeb! Snel-blbl!'

Maar er kwam niemand en ik werd meegesleurd door de stroming van de rivier.

'O nee,' kreunde ik, 'straks sterf ik uit en ik heb mijn testament nog niet opgemaakt.'

Maar precies toen ik dat zei, greep iets of iemand me bij een oor. Wel alle gebeitelde steentabletten! Dat deed keiveel pijn! Daarna hoorde ik een stem die ik maar al te goed ken.

'Sufmuis! Hoe vaak heb ik je al gezegd dat je je testament moet opmaken als je de deur uitgaat?!'

'Oma Wervelwind!' riep ik opgelucht.

Oma trok me aan één oor uit het water.

'Hoe krijg je dit soort dingen toch altijd voor elkaar? Hé, wacht eens, je hebt iets op je rug!'

Oma plukte iets uit mijn buitenvel.

'Het is een stukje boomschors en er staat iets op. Een boodschap of zo.'

Oma Wervelwind las wat er in de boomschors was gekerfd.

'Het is een noodkreet van Alpino Hoogstetop!' riep oma enthousiast.

Wat, ken je die nog niet? Daar komt dan nu verandering in! Alpino Hoogstetop is wereldberoemd in Rotsfort. Een tijdje geleden deed ik een interview met hem, voor in mijn krant. Hij stond op het punt om naar de Walnootkloof te vertrekken.

Daar wilde hij de Verschrikkelijke Sneeuwrat gaan zoeken.

'Wij gaan Alpino redden', zei oma. 'We hebben geen seconde te verliezen.'



De Verschrikkelijke Sneeuwrat ligt nu in de winkel - € 7,95

Primeur!

De Spiegel der Duisternis verschijnt op 6 maart 2016
€ 13,95

Gi-ga-geitenkaas, we hebben een scoop! Een mega-muizenissig nieuwtje! Geronimo en Thea hebben de afgelopen maanden in het geheim aan een nieuw boek gewerkt. Samen! Broer en zus hebben hun krachten gebundeld. Dat waren ze al langer van plan en nu is het er dan eindelijk van gekomen. In het voorjaar ligt het eerste deel van *De 13 Zwaarden*, een weergaloos spannende serie voor kinderen van 10 jaar en ouder, in de winkel.

In het hart van het Fantasiarijk staat de gerenommeerde en oeroude Toveracademie. Hier leert een groep jonge uitverkorenen de kunst van de magie, waarmee ze het koninkrijk kunnen verdedigen tegen de aanvallen van het Kwaad. Het eerste deel uit deze spannende serie, *De Spiegel der Duisternis*, begint met een belangrijke dag voor het Rijk der Tovenaars. Iedereen op de Toveracademie is namelijk in afwachting van de Proeve van Bekwaamheid: het afsluitende examen voor tovenaarsleerlingen. Het is het moeilijkste en meest gevreesde examen, waarmee de beste leerlingen de kans krijgen om een echte tovenaar te worden.

Samen zullen deze leerlingen op pad gaan om een missie te voltooien waar niet alleen hun eigen welzijn, maar ook dat van Fantasia van afhangt ...

Kun jij niet wachten op dit gi-ga-spannende boek? Vanaf 27 januari ligt er bij de boekhandel alvast een klein voorproefje voor je klaar. Maar denk goed na, want als je eenmaal aan de serie begint, wil je niet meer stoppen!



GI-GA-GEITENKAAS! Er is een echte Geronimo Stilton fanclub en JIJ kan daar lid van worden!

Als Geronimo Clublid:

Kun je iedere twee maanden een cadeautje ophalen bij jouw Bruna filiaal.

Ben je als eerste op de hoogte van alle nieuwtjes over de familie Stilton.

Mag je drie keer per jaar De Wakkere Muis krant (op papier!) ophalen bij jouw Bruna.

Word lid van de Geronimo Club!



KRIJG JE EEN GRATIS BOEK VAN GERONIMO STILTON!

De Geronimo Club, dat is toch gi-ga-gaaf?!

LEZEN OP JE TABLET!



Welke sarcofaag hoort bij deze mummie?

Help! De mummie is ontsnapt! In welke sarcofaag moet hij weer opgesloten worden?



Piratenvlag

Welke piratenvloot is de grootste? Kijk naar de vlaggen om te zien welke schepen bij elkaar horen en tel ze bij elkaar op.



Muis overboord

Gi-ga-geitenkaas, de Thea Sisters zijn iemand kwijt. Kun jij hem terugvinden? In deze ijsschotsen zit een knager verborgen. Zoek de letters die slechts één keer voorkomen en zet ze in de juiste volgorde!

