



Geronimo Stilton

**FANTASIA
IX
DE FENOMENALE REIS**



Klaar om
te dromen?





EEN ZUS EN ZO MUIS!

Lieve knaagdiervriend, mijn naam is Stilton,
Geronimo Stilton!

Ja, ik ben het, van staart tot snuit: je
vriend, de muis uit Rokford!

Ik geef *De Wakkere Muis* uit, de
meest gelezen krant van Muizeneiland.
Jou kan ik het wel vertellen: ik ben
een beetje een rare snuiter, een zus en
zo muis.



*Ik ben een beetje
een zus en
zo muis!*

**IK ZAL JE UITLEGGEN
WAT IK BEDOEL ...**



EEN ZUS EN ZO MUIS



Oost west,
thuis best

NUMMER 1

Ik woon aan de
Camembertlaan op
nummer 8 en ben
GRAAG thuis ...



NUMMER 2

MAAR
ik ga ook graag naar
mijn kantoor aan de
Raviolistraat 13, naar
De Wakkere Muis ...



Hijg
puf
hijg ...

De
Wakkere
Muis

NUMMER 3

Ik ben een echte
boekenwurm,
eh muis!



Ik ben geen
KOENE
knager,
integendeel, ik ben
een watje ... 

NUMMER 4

MAAR
op de een of andere
manier beleef ik
gi-ga-veel avonturen...
snortrillers ... in mijn
dromen! 



Wat, een draak?



Nu je weet wie ik ben, zal ik je mijn verhaal vertellen! Het begon allemaal toen ik op een middag thuis een **NIEUW** recept voor chocoladekoekjes uitprobeerde.



Hou jij van **chocoladekoekjes**?

Ik wel, chocoladekoekjes die hard van buiten zijn en nog zacht van binnen, waar de chocolade dan zo uitdruipt. Dat zijn mijn lievelingskoekjes!



Terwijl ik het deeg maakte, ging de telefoon ...



TRING, TRING, TRIIIIIIING!

Piep,
hallo?



Ik rende erheen om op te nemen, met mijn koksmuts nog op, mijn schort nog voor en een **DRUIPENDE** pollepel in mijn poot. De telefoon zat binnen een mum van tijd onder het beslag ...
'Hallo, hier met Stilton,



Geronimo Stilton! Piep, met wie spreek ik?’

Het was opa Wervelwind.

‘KLEINZON!’ brulde hij in de hoorn. ‘Vergeet niet dat je dit jaar een boek zou *schrijven*, een boek over Fantasia ...’

Ik antwoordde: ‘Ja, opa, ik weet het. Ik schrijf elk jaar een boek over Fantasia!’

‘Dit jaar moet het anders!’ hoorde ik opa briesen.

‘Je moet een **speciaal** boek schrijven: een supersonische snortriller, een mega-magische, gi-ga-griezelige, **fenomenale Fantasia!**

Bedenk snel iets, begrepen? Ik bel je straks terug om te horen wat je hebt verzonnen!’

Terug in de keuken maakte ik eerst de chocoladekoekjes af en zette ze in de oven. Na een poosje waren ze klaar. O, wat **roken** ze lekker!

Ik deed mijn schort af en nam de nog warme koekjes mee naar de woonkamer. Daar sloeg ik een deken om me heen en ging voor de open

Kleinzoon!





HAARD zitten ... In mijn favoriete stoel natuurlijk.
Heerlijk zo, voor het warme vuurtje!

Maar algauw slaakte ik een diepe zucht. Echt ontspannen lukte niet, want ik had werk te doen. *Gi-ga-geitenkaas*, ik moest iets bedenken voor dat fenomenale Fantasia-boek waar opa het over had.

Met een **NOTITIEBOEKJE**

en een *pen* in de aanslag zat ik daar ...
urenlang ... maar ik had totaal geen
inspiratie, piep!



De tijd vloog voorbij en het werd
langzaam donker. Dromerig keek ik

in de **VLAMMEN** van de open haard, tot ik
plotseling iets meende te zien, iets vreemds.

De vlammen leken op ogen, **VURIGE OGEN** in het duister ...

Gi-ga-geitenkaas, ik kreeg het gevoel dat die
VUURSPUWENDE ogen me aankeken ...
aankeken ... aankeken ... aankeken ...
aankeken ... aankeken ...



**Notitieboekje en
pen van Geronimo
Stilton!**

Opeens begreep ik dat het de ogen waren
van een fantasiastisch wezen ... **een**
feniks, oftewel **een vuurvogel!**







VUURVEERTJE, DE FENIKS

De feniks sprong in een wolk van vonken uit de open haard. **PieP**, hoe kwam een fantasiastisch wezen als een feniks hier in mijn huis, in mijn woonkamer?

Ik wreef in mijn ogen en **KNEED** in mijn oor om te controleren of ik niet droomde.

Au!



Au, dat deed pijn!

Dit was dus geen droom. Ik was wakker, klaarwakker!

Ik keek naar de feniks. Haar bek was van goud, puur goud en haar ogen waren **smaragdgroen**. Maar wat het meeste indruk op me maakte,

Wat? Een feniks?



waren haar prachtige veren, haar
VLAMMENDE veren!

Voorzichtig stak ik een poot uit om
haar zachtjes te aaien. Haar vuurveren
vlamden, maar **brandden*** niet!





Het was niet de eerste keer dat ik de **feniks** ontmoette. Ik was haar al eens tegengekomen tijdens mijn eerste reis door Fantasia.

Ze had me geholpen te vluchten ... te vluchten voor **STREGA**, de heksenkoninkin!



‘Goe-goe-goedendag ... eh... avond ... nacht’, **stotterde** ik. ‘Wat doe je hier op Muizeneiland ... in Rokford ... in mijn huis?’

De feniks antwoordde met een zoet gekwetter: **‘RIDDER ZONDER VREES OF BLAAM**, mijn naam is Vuurveertje. Ben je klaar voor een lange, avontuurlijke reis?’

Bleek antwoordde ik: ‘Eh, hoe bedoel je? Waar gaan we heen? Bedoel je ... dat het gevaarlijk wordt?’

Ook al noemt iedereen in Fantasia mij Ridder zonder Vrees of Blaam, ik ben eigenlijk soms ... vaak ... **BANG**, en niet zo’n klein beetje ook!





Geronimo Stilton

Ridder zonder
Vrees of Blaam

De feniks onderbrak me: ‘Ik kan je verder niets vertellen: mijn **opdracht** is je op te halen, nu! *Zij* heeft gezegd, al was het meer een bevel, dat je onmiddellijk moest komen!’

‘*Zij* ... wie?’

‘*Zij*, gewoon *zij*, Hare Majesteit *Florina*, de feeënkonigin!’

Ik vatte moed en zei: ‘Dan kan ik niet anders, Florina heeft me nodig!’





LATEN WE DAN NU METEEN GAAN!"

Vuurveertje liet me op haar rug stappen en riep:

'**RIDDER**, hou je vast, we vertrekken!'

Ze stortte zich in het vuur van de open haard ... en even later vlogen we boven Rokford.