

Ik ben helemaal kapot!

Het was een **Zomerse** dag en ik kwam net terug van een bezoek aan de Verenigde Staten. Ik had daar mijn nieuwste boek gepresenteerd, een **BESTSELLER!** Ik was zo moe, zelfs te moe om de sleutel in het sleutelgat te steken. Ik zette mijn koffer neer en zuchtte: 'Oef, ik ben kapot ... **GERADBRAAKT!**' Het was allemaal de schuld van de jetlag ... En daarom besloot ik op deze zomerse dag mijn fameuze **anti-jetlag-kuur** te volgen: eerst een warm bad, pyjama, slippers, kopje kamillethee en ... naar bed!

Ik zat net lekker in bad toen ...

